

ב' לסדר 'ובאו עליך כל הברכות האלה והשיגוך'
פ' כי תבא, תש"פ

להו"כ אחינו כל בית ישראל, רחמנים בני רחמנים,
ה' עליכם יחיו,

הננו בזה להציע לפני כבודכם, וגם לחזק ידי המוכ"ז – הרב משה יצחק גרוסקין שליט"א, אשר הקים במו ידיו מוסד לשם ולתפארת עבור חולי מחלת הפרקינסון בקרב ציבור היהדות החרדית. שם המוסד הוא Sparks of Life. יעוזה ותכליתה של המוסד Sparks of Life, הוא לעזור ולטפל בכל מערכת הבעיות והאתגרים העומדות מול חולי הפרקינסון, ומאז שהוקמה בשנת 2013, כבר עזרה לערך חמש מאות חולים ומשפחותיהם בכל מיני עצה ותושי', בגוף בנפש ובממון, ב"ה. גם כבר הקימו מרכז לטיפול וריפוי, בסביבות העיר מונסי, נ.י., עם תכניות תנועה, תמיכה רגשית, והדרכה רפואית למבוך ההזדמנויות הרפואיות העומדות בפני מי שסובל מהמחלה, ר"ל.

הרב גרוסקין עצמו אובחן עם המחלה בשנת 2009, ומתוך כל הקושי, כוס התרעלה שעבר עליו, וע"י יעוץ רב עם גדולי מומחי הרופאים בתחום זו – למד ולימד לאחרים הסובלים, את תכסיסי העבודות המוצלחות במלחמה נגד המחלה, להתגבר ואף לחיות חיים בריאים ונורמליים מתוך ישוב הדעת ושמחת החיים אנויית.

עם זאת, כדי להשיג את התכלית המבוקש, שמערכת הריפוי והעזרה לחולי הפרקינסון יתקיים באופן מושלם ובריא לחלוטין, עלינו להקים מרכז פונקציונאלי ומקצועי שיענה לכל הדרישות והצרכים של הסובלים ובני משפחתם, כולל מכון כושר עם ציוד מקצועי, משרד מתפקד ומועמד עם אנשי צוות המסוגלים לספק כל גוון צורכי החולים, כולל הפניות וכל מיני אמצעים הרפואיים, הפיזיים, הנפשיים, וכמו גם ההנחיות וההדרכה הכספית.

כדי לכסות עלויות הלא מבוטלות אלו, פונים אנו ב Sparks of Life אל אחינו היקרים, אנשי רוח ונדיבי לב, לבוא לעזרתנו ועזרת אחינו חולי עמך בית ישראל, לסייע בסיוע שיש בה ממש, בלב רחב וכיסוי נדיב. אחינו האדיבים והנדיבים! פתח נא את לבבכם, שמע נא מתוך לב חנון ורחום, העריכו את הצורך העצום והנחיצות של הקמת מרכז כזה בשעה זו! עזור לנו להקים מוסד הזה לשם ולתהילה בישראל ולקידוש שמו יתברך!

ובזכות נדבת לבכם תזכו לרוב ברכה והצלחה, בריות גופא נהורא מעליא זרעא חייא וקיימא וכו', ובמהרה יאמר נא ה' לכל צרותינו – די! וישלח רפואה שלימה לכל חולי בית ישראל,

אכי"ר!
אחי צבי גרוסקין

י"ז סיון תש"פ
June 16, 2020